

4/4 LA GOMERA!

Intro G Em C D G Em C Am D

D Det finns en plats – där solen alltid lyser Em
C Även när Sverige känns för kallt D
Det finns en plats – jag flyr till när jag fryser Em
C – för en värme som genomstrålar allt D

Em Får färdas med allt möjligt för att komma ända dit H7
C Med tunnelbana, buss och även tåg G
Em Och konstgjorda vingar i ett sträck utan transit H7
C Och sedan en seglats på havets våg A7 D7 D+

Sen vill jag gå, gå, gå, gå mera G Em
C Och känna vindrufs i mitt hår D/F#
G Bara gå, gå, gå, gå mera Em
C Inte följa eller lämna några spår D
G Vill bara gå, gå, gå, gå mera Em
C Längs kanten vid Atlanten är det vår D
G Vill bara gå, gå, gå, gå mera Em
C Svarta lavasanden värmer mina tår D G

Det finns en plats – med djupgröna raviner
I skön kontrast mot både hav och berg
Det finns en plats – med gula apelsiner
Som smycken ibland klorofyllens färg

Där ska jag ut och hotta upp min långa sångarkropp
Och låta höga toner flöda på
Utöver havet ifrån bergets allra högsta topp
Det är dit som jag vill vandra, jag vill gå

Jag vill gå, gå, gå, gå mera
Dit mina fötter leder mej
Bara gå, gå, gå, gå mera
Sitta still är inte alls min grej
Jag vill gå, gå, gå, gå mera
På kvällen går man kanske på galej
Så kan det gå, gå, gå, gå numera
I lilla lugna stan Valle Gran Rey

Det finns en plats – med visselspråket silbo
– jag åker till när vintern blir för lång
Det finns en plats – vid havet där jag vill bo
– som lockar fram min undangömda sång

Det finns så mycket dolt osjunget ini min själ
som tinar loss när den värms upp
Tar gärna stöd utav en trogen vän som vill mig väl
eller av en hel sångargrupp

Sen ska vi gå, gå, gå, gå mera
Jag tar min röst på promenad
Bara gå, gå, gå, gå mera
Bland palmer i en liten stad
Vill bara gå, gå, gå, gå mera
Och hoppa i och ta ett bad
Jag vill gå, gå, gå, gå mera
Och fiska upp en söt najad

Kasserat:

Jag metar opp – ur havet en söt jungfru
Med stuss som stjärten på en fisk
Hon har simmat hit från Honolulu
Kan inte vara riktigt frisk

Hon säger – jag vill inte ställa till besvär
Vill bara gå – en fix idé
Så jag tar henne till en fiskeriaffär
Och säljer stjärten som filé

Sen kan hon gå, gå, gå, på Gomera
Med mig på solig promenad
Bara gå, gå, gå, gå mera
Sol o sång gör mig så glad
Vill bara gå, gå, gå, gå mera
Bland palmer i en liten stad
Bara gå, gå, gå, gå mera
På träff med liten söt najad

La, la, la, la, La Gomera
När Norden fryser vill jag bli
på la, la, la, la, La Gomera
Spankulera kring gör mig så fri
La, la, la, la, La Gomera
Här finns både lugn och frenesi
La, la, la, la, La Gomera
Det är La Gomeras melodi