

D E7
 Tunqt vilar vintern
 F#7
 på klagande skogar
 D E
 I månskärans hårdhjärtat
 A Hm7-5 A7
 iskalla sken

D E
 Blånat har skinnet
 F#m7
 över skrumpnade knogar,
 D E
 frostknölar, kotor
 A
 och fastfrusna ben

F# Hm7
 Men när det våras får jag åter mina sinnen ifrån döden
 E A Hm7-5 A7
 Skrubbar nytt liv i huden med granris och bark

F# Hm7
 Jag ska frossa på lammkött som jag halstrat på glöden
 E A Hm7-5 A7
 ifrån människors byggen som de ställt på min mark

F# Hm7
 Jag ska hämnas på dem som har gjort mig till monster
 E A Hm7-5 A7
 Sätta skräck i alla barn som ej trott på mig riktigt

F# Hm7
 Men om hon, lilla älvan, vill se mina konstner,
 E
 ska jag närma mig henne – ytterst försiktigt...

Skallen, en isklump,
 av köld hotar spricka
 Tiden är mitt fängelse
 Grottan mitt fort

Munnen har fastnat
 Kan inte ens dricka
 Stenfylld är magen
 för att ej torka bort

Men när det våras ska jag supa och vråla mot natten
 tills ögonen bländas av solskivans sken

Jag ska dansa med vargar och hoppas få fatt den
 som dristade sig att hota mig när jag var klen

Jag ska visa alla djävlar vem det är som bestämmer
 Och vad som nu gäller och vad som är viktigt

Men om hon, lilla älvan, orkar höra mitt jämmer,
 ska jag närma mig henne – ytterst försiktigt...

... försiktigt

... så ingen ser mig
 och hon slipper skämmas
 för att tocket fult troll
 vill bli hennes vän

Och om ögonen fuktas
 när jag översvämmas
 av känslor till den lilla
 ska jag vända mig dän

Jag ska flyga med tanken över träden och andas
 Som en storm drar jag fram över dungar och tjärn

Jag ska räkna min trollskatt tills morgonen randas
 Och gömma den allra djupast i mitt mörka värn

Jag ska stängas mot älgar – och på mina väldiga skuldror
 ska jag baxa på klippblock bara för att jag vill

Jag ska nojsa med skogsråt – och tumla med huldror
 Men jag stelnar som en fura om älvan syns till

Jag lånar av näcken
 fiolen om natten
 Spelar på trollvis
 trehändigt med svans

Och hoppas få se henne
 sväva på vatten
 med alla systrar
 i sin magiska dans

Än är det vinter och jag ligger som en pinne
 Men när sånglärkan kommer får jag åter min kraft

Jag ska putsa mina betar och rensa mitt sinne
 med de helande örternas magiska saft

Jag ska klippa alla klorna och pryda med trollgull
 Och kamma min svinborst, för kärestan min

Och sen tova mig kläden av renaste ängsull
 Ja, för henne, lilla älvan, vill jag göra mig fin

Ja, för henne, lilla älvan, vill jag göra mig fin